

Herdenking Shoah, Max Adam Turner, Tachkemoni School, 8 mei 2024

Goedenavond, mijn naam is Max Adam Turner.

Ik ben 11 jaar oud. Voor mij lijken de tweede wereldoorlog en de holocaust als een tragedie van heel lang geleden.

Nochtans als ik hier vandaag voor jullie sta, dan is dit zeker te wijten aan een aantal mirakels.

Maar niet enkel mirakels, het is voornamelijk dankzij de moed en inzet van een aantal zeer moedige Antwerpenaars van de witte brigade Fidelio dat mijn Antwerpse familie de oorlog heeft kunnen overleven.

Deze verzetsleden hielpen mijn Antwerpse overgrootouders Herman Friedrich en Ryfka Bucher en hun dochter Mali van 8 jaar aan voedselbonnen en een schuilplaats.

Telkens als de Gestapo hun schuilplaats ontdekte, zorgden deze verzetsleden op tijd voor een nieuwe schuilplaats.

En zo heeft mijn Antwerpse familie deze verschrikkelijke oorlog kunnen overleven.

Mijn Brusselse overgrootouders zijn op tijd kunnen vluchten. Eerst naar Frankrijk en uiteindelijk naar Zwitserland.

Mijn overgrootmoeder Rachel Rosner hielp zelf talrijke families uit Antwerpen via Frankrijk vluchten naar Zwitserland.

Helaas hadden de meeste Antwerpse joden minder geluk en zijn ze zoals miljoenen joden uit heel Europa naar de Duitse uitroeiingskampen gedeporteerd.

Ik word er heel droevig van als ik aan hen denk.

Op een moment dat het antisemitisme wereldwijd weer aan het stijgen is, vind ik het uiterst belangrijk om even alle slachtoffers te herdenken en ook diegenen die de joden hielpen hierbij te eren.

Dank u.