

## **Nathan Amsel – Tachkemonischool - 8 mei 2022 – Shoah Herdenking FJO Antwerpen**

Ik ben Nathan Amsel en ik ga vertellen over mijn overgrootvader, naar wie ik vernoemd ben: Nathan Apteker.

Nathan is geboren in 1895 in Oostenrijk-Hongarije en verhuisde als kind naar Hamburg, Duitsland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft hij gevochten met het Oostenrijkse leger. Na de 'Grote Oorlog' is hij getrouwd met Editha Goldmann.

Als Sociaal Democraat en als Jood was hij op zijn hoede voor de Nazi's. In April 1933 verloor hij zijn job en besloot hij met moeder, vrouw en kind te vluchten naar Antwerpen. Daar opende hij een klein restaurant en kreeg hij nog twee kinderen.

Toen Duitse troepen in mei 1940 België binnenvielen, vluchtte de familie naar Noord-Frankrijk. Kort nadien kwamen ze terug naar Antwerpen, maar hun restaurant was vernield en het bleek niet mogelijk om een betaalde job te krijgen.

De situatie verslechterde verder. In April 1943 werden Nathan en zijn familie via de Dossin-kazerne naar Auschwitz vervoerd.

Zijn moeder, vrouw en kinderen (Charles, bijna 2 jaar; Susanne, 8 jaar en Lisette, 12 jaar) werden naar de gaskamers gebracht.

Nathan overleefde de oorlog en keerde terug naar Antwerpen. Hij ging werken in een opvangtehuis voor joodse weeskinderen, waar hij zijn tweede vrouw, Zipora Appel, leerde kennen.

Hij startte een nieuwe familie en kreeg nog twee zonen.

De jongste: mijn grootvader.

Ik bewonder het doorzettingsvermogen van mijn overgrootvader, omdat hij na de Shoah toch nog de kracht heeft gevonden om opnieuw een gezin te stichten en verder te gaan met het leven.