

Toespraak Voorzitter FJO Regina Suchowolski-Sluszny
10 Mei 2021 Herdenking Shoah

Beste aanwezigen,

Dit jaar kunnen wij geen grote herdenking organiseren maar het Forum der Joodse Organisaties heeft eraan gehouden om deze 8 mei Herdenking niet zomaar te laten voorbijgaan.

Als wij dit doen, daarvan zijn wij overtuigd, geven we een plaats aan hen "die hadden kunnen bestaan en iets worden" maar die vernietigd werden door een regime gebaseerd op haat en verachting.

Voor mij zijn wij allen een deel van die zes miljoen mensen, die vandaag in onze wereld ontbreken en die slechts één enkel iets hadden gewenst. Gerechtigheid.

We leven in een tijd waarin we meer dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog massaal geconfronteerd worden met onzekerheden, vrijheidsbeperking, lijden en dood. Net als toen, vechten we voor het terugwinnen van onze vrijheid en hopen we op een snelle normalisatie van ons leven. De dag dat we opnieuw opgelucht adem kunnen halen – letterlijk – zullen we het leven weer opnemen.

Voor velen onder de bevolking zal het leven echter niet meer hetzelfde zijn omdat er thuis een lege stoel zal zijn. Ook veel psychisch leed zal niet zomaar voorbij zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kinderen in kwetsbare gezinnen of diegenen die hun job zijn kwijt geraakt of hun zaak waar ze al hun spaarcenten in hadden gestoken. Gelukkig kunnen velen rekenen op steun van de overheid, psychologisch en financieel.

We staan hier vandaag bij het Monument van de Weggevoerde Joodse burgers naar de vernietigingskampen. Toen België de overwinning vierde in 1945 was er in veel Joodse gezinnen niet alleen een lege stoel maar een volledig lege kamer. De steun die er had moeten zijn was er destijds niet. Niet psychologisch, niet financieel. Vele kinderen die uit de onderduik kwamen stonden er alleen voor. Geen ouders, weinig of geen overlevende familie, jaren van leerachterstand en in vele gevallen ook niet meer welkom. Toch moesten we ons leven weer opbouwen, en dat deden we. Getraumatiseerd, onzeker, maar met de vaste wil om door te gaan.

De Geallieerden hebben destijds de oorlog kunnen stoppen. De dokters en onze politici zullen op een dag ook deze pandemie stoppen. Maar het virus van het antisemitisme is niet gestopt en blijft voortdurend muteren. Een vaccin hiertegen bestaat er niet. Net zoals bij Covid zal ons gedrag alles bepalend zijn. Verzetten we ons tegen de steeds weer opkomende golven van antisemitisme? Of zijn we niet alleen coronamoe maar ook antisemitisme-moe? Herdenken alleen is niet genoeg. Ik, als Ondergedoken Kind, kan alleen maar hopen dat er een dag komt dat we voldoende groepsimmunitet hebben opgebouwd tegen de haatverspreiding zodat, in ieder geval, onze kinderen en kleinkinderen een leven zonder angst kunnen opbouwen.



DER JOODSE ORGANISATIES vzw Lange Herentalsestraat 48 – 2018 Antwerpen – Tel: 03 231 58 48 – gsm 0494 545 040

Wij danken u oprecht om hier aanwezig te zijn, om de Antwerpse Joden, die van hier gedeporteerd werden om vermoord te worden, te eren.

Wij allen mogen, kunnen, zullen hen nooit vergeten.

Dank U

Graag geef ik nu het woord aan onze burgemeester.