

Geachte aanwezigen, ik heb de eer als Voorzitter van het Forum der Joodse organisaties met enkele woorden deze Herdenking af te sluiten.

Wij zijn hier vandaag om ons te herinneren en om onze verdwenen dierbaren te herdenken. Als wij dit doen, daarvan zijn wij overtuigd, geven we een plaats aan hen “die hadden kunnen bestaan en iets worden” maar die vernietigd werden door een regime gebaseerd op haat en verachting.

Voor mij zijn wij allen een deel van die zes miljoen mensen, die vandaag in onze wereld ontbreken en die slechts één enkel iets hadden gewenst, Gerechtigheid! Gerechtigheid! Betekent niet enkel herstel, maar ook lessen voor de toekomst en opvoeding op ethiek gebaseerd.

Onophoudelijk trachten wij contacten te leggen, met verschillende groeperingen van alle origines, geloofsovertuigingen en alle strekkingen. Daarom ga ik naar scholen in geheel het land om samenhang te promoten. Vorig jaar bezocht ik 145 scholen zowel Frans -als Nederlandstalige.

Hoewel in 2017 door de bevoegde instanties minder racistische berichten werden opgetekend, werd 2018 helaas het jaar waarin al onze hoop op verbetering werd ontnomen. Het aantal haatberichten verdubbelden, vooral de berichten geplaatst op sociale media of via mail.

Een groot deel van de bevolking beseft inderdaad niet dat racistische uitlatingen onaanvaardbaar zijn. Fake nieuws bestendigt eeuwenoude vooroordelen en staat echte kennismaking met “de andere” in de weg.

De Joodse bevolking in België is voor het overgrote deel Belg. Wat maakt het dan uit of ze tot het joodse geloof of tot een ander – of geen - geloofsovertuiging behoren? Zijn niet alle Belgen? gelijk voor de wet?

En toch! Moeten in Antwerpen en Brussel, waar Joden wonen, scholen waar Joodse kinderen schoollopen, bewaakt worden! En zelfs dat is niet voldoende: Joden worden op straat nog steeds lastig gevallen of uitgescholden...

Met ontsteltenis las ik deze morgen en enkel in een Franse krant dat Voetbalclub Brugge door een beslissing van de beroepscommissie van de Belgische Voetbalunie mag vrijuit gaan in het dossier van de antisemitische en homofobe liedjes die Brugse supporters tijdens de match tegen Sporting Anderlecht, op 4 april jongstleden brachten. Nochtans werd dit voor de eerste keer door de afgevaardigde van de match gerapporteerd, wat tot vervolging leidde. Is de uitspraak surrealistisch?! De motivering van de commissie is de volgende: Ik citeer ”De liederen dienen als neutraal gezien, zonder beledigend karakter.”

Kan het dat kinderen die zo van voetbal houden deze woorden zouden gebruiken? Dit kan niet. Dit zou de verkeerde opvoeding zijn.

Laten wij hopen dat er niet enkel in België, maar ook ver daarbuiten, lessen worden getrokken uit de veroordeling van Mehdi Nemmouche, die vier mensen op een gruwelijke wijze om het leven bracht, omdat ze in een Joods Museum op bezoek waren of daar werkten.

Ook in Antwerpen hebben de rechtbanken een duidelijk signaal gegeven dat antisemitisme niet meer straffeloos wordt gelaten. Naar aanleiding van de klacht van het Forum tegen de persoon die in 2014 antisemitische leuzen scandeerde op het Sint-Jansplein en zowel de rechtbank van eerste aanleg en nadien het hof van beroep om de vrijspraak vroeg, hebben de rechtbanken onze advocaat, meester David Braun, in de zaal aanwezig, gevolgd in zijn pleidooi gegeven en zijn tot veroordeling overgegaan. Hierbij oordeelde de rechtbank, en ik citeer: dat *“antisemitisme het samenleven bemoeilijkt en onze maatschappij juist nood heeft aan verzoenende en samenlevingsopbouwende initiatieven”*. Dank U Meester Braun.

Het Forum stelt zich niet tot doel, elke persoon of organisatie die zich aan haat te buiten gaat, voor de rechter te brengen.

Samen aan tafel gaan zitten, en elkaar beter leren kennen: dat zou zeker een betere oplossing zijn?

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat praten met elkaar, en elkaar leren begrijpen, zeker een stap vooruit zou betekenen. Toch blijkt dit nog een moeilijke taak te zijn.

Als reactie op de antisemitische praalwagen in de Aalterse karnavalstoet, had ik twee maal een gesprek met enkele mensen van de bewuste groep. Zij kregen ook een rondleiding in Kazerne Dossin na ons gesprek. En toch is het moeilijk om formele excuses te krijgen. De burgemeester die ook uitgenodigd was om de kazerne Dossin te bezoeken, gaf afwezig op mijn uitnodiging, zonder enige uitleg.

Op het vlak van tegemoetkomingen aan de slachtoffers van WOII is nog werk te verrichten.

Ook voor de erkenning van de Ondergedoken Kinderen, voor het recht op een invaliditeitsuitkering zijn er nog steeds problemen. Zo wordt de bestaande Wet 1954, op een totaal andere manier uitgevoerd aan de Franstalige dan aan de Nederlandstalige kant. Wij hebben reeds 20 jaar besprekingen hierover en nog is dit niet opgelost. De verantwoordelijke Minister blijkt er zelfs niet van op de hoogte te zijn, dat er zo een groot

verschil bestaat bij het uitvoeren van dezelfde wet. Langs Franse kant werden 175 mensen erkend, aan Vlaamse kant, amper een tiental. Zijn alle Belgen niet gelijk voor de wet?

Het FORUM is dankbaar dat het plan is goedgekeurd om de Joodse weggevoerden, de Weerstanders van alle strekkingen en de doden van de zware bombardementen van Antwerpen te eren. Deze aanvraag was reeds jaren geleden door het Forum gedaan aan het stadsbestuur.

Aan al de leden van het Stadsbestuur, met aan het hoofd Burgemeester De Wever, willen wij hiervoor onze dank uitspreken.

In september is het 75 jaar geleden dat Antwerpen werd bevrijd. De stad Antwerpen zal een groot bevrijdingsstad aan de Scheldekaaien opzetten. Een volledig programma werd samengesteld en zal binnenkort op onze site geplaatst worden.

Voor 2019 wil ik graag de hoop uitspreken op een kentering ten goede: meer tolerantie, meer begrip tussen alle burgers, tot welke volksgroep en tot welke overtuiging zij ook mogen behoren!

Dank U

**Regina Suchowolski-Sluszny,
voorzitter Forum der Joodse Organisaties
7 mei 2019 Shoah Herdenking Antwerpen**